

Σκέψου κι εσύ σαν την Καλλιρόη/Γίνε κι εσύ σαν την Εμα...

Τί θα σκέφτονταν άραγε οι εργάτριες του εργοστασίου υφαντουργίας της Νέας Υόρκης, η Εμα Γκόλντμαν, η Καλλιρόη Παρρέν, η Ρόζα, η Εμελαιν Πάνκχερστ και άλλες σαν κι αυτές αν με μια μηχανή του χρόνου προσγειώνονταν στην σημερινή εποχή; Μάλλον θα βρίσκονταν κι εκείνες με την σειρά τους μπροστά στην δυσκολία της κατανόησης μιας πολύπλευρα αντιφατικής κοινωνικής κατάστασης. Σήμερα, εδώ και αλλού, παρά τις αδυναμίες στην οργάνωση των φεμινιστικών διεκδικήσεων, τις πολλαπλές ταχύτητες της επικοινωνίας στο εσωτερικό των κινημάτων αλλά και τις σεξιστικές προϊδεάσεις και τα έμφυτα στερεότυπα που επιβιώνουν στο εσωτερικό πολιτικών συλλογικοτήτων υπονομεύοντας τις κοινές δράσεις και τις διεκδικήσεις, η συλλογική ζωή και η οργάνωση ακόμη πετυχαίνουν να ανοίγουν τους δρόμους.

# 8/3 WOMAN'S DAY

## FIGHT LIKE A GIRL



[facebook.com/kiouriat](https://facebook.com/kiouriat)

## Μύθοι και Αλήθειες με αφορμή την 8η Μάρτη

Η 8η Μάρτη δεν είναι ούτε γιορτή, ούτε επέτειος. Είναι μια ημερομηνία συμβολικής αναφοράς στη γενεαλογία των συλλογικών αγώνων για την εξάλειψη της πατριαρχίας και των άνισων και εκμεταλλευτικών κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων.



Οι έμφυτες όψεις της προσφυγικής κρίσης αναδεικνύουν για μια ακόμη φορά τις οδυνηρές συνέπειες της διατήρησης ενός βαθύτατου άνισου κοινωνικού καταμερισμού. Η επέκταση των δικτύων εμπορίας ανθρώπων – θύματα των οποίων είναι στην πλειοψηφία τους γυναίκες και παιδιά – είναι ακόμη ένα φριχτό τεκμήριο της πατριαρχικής βίας σε βάρος των γυναικών. Η «Ευρώπη των Θεσμών» βαρύνεται εξίσου με ευθύνες για το έλλειμμα στρατηγικής αντιμετώπισης του τράφικινγκ, την ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς που εμποδίζουν την πραγματική αντιμετώπιση των συνεπειών του αθλήτα και για την στάση που μέχρι σήμερα επίσημα τηρεί απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα.

### Άνθραξ ο Θησαυρός ή και όχι;

Δε χωρά αμφιβολία ότι η κατάκτηση της Θεσμικής Ισότητας και των πλήρων πολιτικών και άλλων κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελούν κεφαλαιώδεις τομές για την υπόθεση της έμφυτης χειραφέτησης. Ακόμη όμως κι αν αυτές προκαθίουν επιμέρους ρωγμές στο κυρίαρχο καθεστώς φύλου ούτε το ανατρέπουν, ούτε βέβαια εξαντλούν τους λόγους για την συνέχιση της φεμινιστικής πάλης. Όλες οι μορφές της έμφυτης βίας σωματικής ή ψυχολογικής, η ομοφοβία και η τρανσφοβία, ο σεξισμός και οι σεξιστικοί λόγοι «ζούνε» δίπλα μας ή και μαζί μας καθημερινά.

# 8/3 WOMAN'S DAY FIGHT LIKE A GIRL

### Λαός και Κολωνάκι:

Δεν είναι το μνημόνιο ή η ευρωπαϊκή ημέρα που ευθύνονται αποκλειστικά για το υπόβαθρο της έμφυτης ανισότητας. Θυμηθείτε ότι το αίτημα «ίση αμοιβή για ίση εργασία» διατυπώθηκε όταν ακόμη ζούσε ο καπιταλισμός τα «χρυσά» του χρόνια. Σήμερα, μέσα στις συνθήκες της διάλησης των εργασιακών δικαιωμάτων και της πλήρους ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων, η θέση των γυναικών ως κατηγορία στην εργασία υπονομεύεται εκ νέου.

### Πού είναι ο ελέφαντας («φαλλός») στο δωμάτιο;

Φορείς έμφυτης βίας γίνονται συχνά το κράτος και οι θεσμοί. Ο αποκλεισμός κατηγοριών γυναικών από την πρόσβαση στην περίθαλψη ή στην εκπαίδευση, η βία σωματική, ψυχολογική ή λεκτική και ο σεξισμός της αστυνομίας και των άλλων θεσμών καταστολής αποτελούν ορισμένες ακόμη όψεις της πατριαρχικής βίας. Αν η υπόθεση της δίωξης των φερόμενων ως οροθετικών γυναικών θα αποτελεί εμβληματική στιγμή «συνέργειας» θεσμών και μια σύγχρονη εκδοχή «κυνηγιού μαγισσών» κατά την πρώτη φάση της εφαρμογής του μνημονίου, η μέχρις ώρας διάψευσης της αναμενόμενης ιστορικής δικαιώσης στην υπόθεση της Κωνσταντίνας Κούνεβα αποτελεί συνέχιση της συμβολικής βίας σε βάρος της ίδιας, αθλήτα και των γυναικών που είναι θύματα διάφορων μορφών εργοδοτικής βίας.